

פוליטיקה

כתב עת למדע המדינה וליחסים בינלאומיים

גיליון מס' 1, יוני 1998

עורך אקדמי: ד"ר אבנר דה-שליט
מו"ל: המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דייוויס, האוניברסיטה העברית

נושא הגיליון: זהות ופוליטיקה בישראל

בגיליון הנוכחי מתפרסמים ארבעה מאמרים ושתי ביקורות ספרים. מאמרה של **סוזן מולר אוקין** מאוניברסיטת סטנפורד "**הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות**" עוסק בקונפליקט הסמוי הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות. המחברת טוענת שפעמים רבות החברה מעדיפה את מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי אפילו אם הן פוגעות בזכויות הבסיסיות ביותר של האישה והבת.

מאמרם של **גל לוי** (אוניברסיטת תל-אביב) ו**ותמר ברקאי** (אוניברסיטת אוקספורד) "**יום השואה בעיניים מתקדמות: אתניות, מעמד וחינוך בישראל**" בוחן את הפתרונות התאורטיים המוצעים לחינוך בחברות רב-תרבותיות, ומתמקד בדוגמה של בית-הספר "קדמה" ובפרשנות המיוחדת שלו לטקס יום השואה. המחברים טוענים שהמדינה הכירה בבתי-הספר של "קדמה" מתוך רצון לחזק את דימויה האוניברסלי. המזרחים, לעומת זאת, אינם תומכים בבתי-הספר הללו בגלל דימויים הפרטיקולריסטי המסמל, כביכול, את היותם מחוץ לחברה.

המאמר של **סילביה פוגל-ביזאוי** (מכללת בית ברל) "**נשים ואזרחות בישראל: ניתוח של השתקה**" בוחן שני מיתוסים מרכזיים בשיח ההגמוני בישראל: המיתוס הראשון מציג את הנשים בישראל כנשים מודרניות "מערביות" החיות "במדינה דמוקרטית מערבית"; המיתוס השני מציג את חוסר השוויון בין המינים כ"בעיות שוליות של נשים שוליות, מסורתיות", שאינן מבקשות, או אינן מסוגלות, להתמודד בחברה מודרנית דמוקרטית. המחברת טוענת שהמיתוסים הללו משתיקים את הסוגיות הקשורות לזכויות הפורמליות, הפוליטיות והחברתיות של הנשים בארץ ומונעים בפועל את הגדרת "מעמד האישה" כסוגיה של אזרחות.

מאמרו של **יצחק גל-נור** (האוניברסיטה העברית בירושלים) "**ינשופים ועפרונים, מחקר אמפירי על המעמד האונטולוגי של מדע המדינה המודרני**" נכתב לכבוד חמישים שנות מדע המדינה. המחבר מבקר בהומור את התפיסות ודרכי המחקר החדשות של מדע המדינה המודרני.